

● De Kaderdag op 14 september a.s. ●

René Suiker

De meeste mensen weten het wel, CompUsers draait helemaal op onze vrijwilligers, ons kader. En één of twee keer per jaar nodigen we het kader uit op een centrale locatie, in het algemeen om over de toekomst van de vereniging te praten.

En nu ik dit schrijf zijn we druk bezig met de voorbereiding voor deze kaderdag en als u dit leest, dan staat hij op het punt om te beginnen, of is hij net achter de rug. In het volgende nummer zal ik terugblikken op deze dag, maar nu even een korte vooruitblik.

Want deze keer zal de kaderdag een iets ander tintje hebben. Zoals jullie weten wordt de (verzelfstandigde) vereniging CompUsers opgedoekt en worden we een (min of meer) gewone interessegroep binnen HCC. Maar als interessegroep hebben we het ook moeilijk. Zoals tijdens de laatste ALV al duidelijk werd, valt het niet mee een nieuw bestuur te vormen. Ton en Isja proberen al een jaar te stoppen en twee mensen die we gevonden hadden om het stokje over te nemen moeten om gezondheidsredenen afhaken.



Dus we gaan met het kader nadenken hoe we in feite de zaak zo netjes mogelijk kunnen afwickelen. En hoe we onze CompUfair op 2 November a.s. een spetterende afsluiting kunnen maken van een heel mooie tijd die we met elkaar hebben beleefd.

De SoftwareBus, uw lijfblad, wordt de laatste tijd al verzonden met PC-Active. De bedoeling is, dat we een katern worden binnen PC-Active. We hebben een aantal schrijvers, die best bezig willen blijven met het beschrijven van hun hobby en daar komt in de PC-Active ruimte voor. Over de exacte invulling vindt nog overleg plaats, maar als zelfstandig orgaan kunnen we niet verder, daarvoor worden we ook te klein. We denken erover om de overgang aan het eind van het jaar te laten plaatsvinden, dus volgend jaar ook geen abonnementsgelden meer te incasseren en alle betalende abonnees toch minstens te geven waar ze recht op hebben.

De CompUfair gaat dit jaar dus nog door, maar waarschijnlijk gaan we op de kaderdag besluiten om dan ook op te houden. We doen al enthousiast mee met de HCC! Kennisdagen (waarover elders in dit blad meer) en in feite hebben de HCC! Kennisdagen de functie van de CompUfair overgenomen. Niet zo zeer voor de bezoekers, maar ze draaien grotendeels op dezelfde beperkte groep vrijwilligers, die de afgelopen 5 jaar allemaal 5 jaar ouder zijn geworden. En op een gegeven moment gaat dat echt tellen.

En dan, we hebben natuurlijk onze Platforms. Als CompUsers waren we in feite een Interessegroep waarbinnen je met veel interesses je ei goed kwijt kon. Zo ben ik zelf bijvoorbeeld enthousiast digitaal fotograaf, maar hield ik me ook bezig met WebOntwerp en programmeren met Scratch. En zo heb je ook nog wel de Senioren Academie met specifieke thema's, maar bijna alle andere interessegroepen zijn toch meer gevormd rondom een specifiek thema en doen dus niet veel aan de andere thema's. Daarvoor ben je op je regio aangewezen.

Dus, onze leden zullen hun weg wel vinden, ons kader ook, daar maken we ons niet al te druk om, maar we willen eigenlijk onze vrijwilligers niet voor HCC verloren laten gaan, maar zien ze het liefst doorgaan op een plek waar ze het ook naar hun zin hebben. Dat gaan we dus ook bespreken met ons kader. Misschien dat elk Platform wel een nieuwe thuisbasis vindt bij een andere Interessegroep, maar misschien schuurt en wrijft dat hier en daar wel. Sommige Platforms zijn in feite al gefuseerd met een Interessegroep, maar voor andere ligt er misschien helemaal niets in het verschiet. En even een Interessegroep oprichten, dat gaat niet. Daarom hadden we ook onze activiteiten rondom GameOntwerp in een Platform willen laten groeien, eventueel tot een Interessegroep.

Overigens proberen we bij HCC voor elkaar te krijgen, dat mensen niet slechts bij één Interessegroep kunnen aansluiten, maar bij meerdere, zonder financiële consequenties. Dat is nog niet gelukt, maar daar zijn wel wat ideeën over, die we misschien ook nog nader kunnen uitwerken.

Als ze als Platform overstappen, dan heeft de ontvangende Interessegroep natuurlijk ineens wat kader erbij, met enthousiasme en goede ideeën en misschien ook nog wat hardware in bezit. Je zou zeggen, dat een ontvangende groepering daar blij mee kan zijn, maar misschien hebben ze wel hun eigen ideeën waar die van ons niet in passen. Dat zal aan de orde moeten komen.

In feite willen we met elkaar bespreken wat er moet gebeuren om het allemaal soepel te laten verlopen en hoe we voor iedereen een leuke plek kunnen vinden. En wie ons daarbij kan helpen.



Uiteraard proberen we er naast deze heel serieuze onderwerpen ook nog een leuke dag van te maken, met een *eenvoudige doch voedzame maaltijd*, zoals de heer O.B.B te R. placht te zeggen. En na afloop een borrel. Maar het heeft een serieuze ondertoon en daar willen we onze lezers alvast wat over vertellen, zodat het straks niet als een heel grote schok komt.